



BRUGSE
METTEN
WANDEL
CLUB

2018 AUGUSTUS NR 5

Beste clublid,

De Breydel en De Coninck Wandeltocht is pas gestapt of we zijn er alweer met twee gratis tochten. Er worden ook nu twee mooie wandelingen voorgesteld.

Als lid van de B.M.W.-club neem je er weer gratis aan deel. Je komt toch ook !

OOSTROZEBEKE - ZATERDAG 4 AUGUSTUS 2018

K R I N K E L T O C H T

Afstanden : 7, 14, 21 en 28 km.

Start vanaf 7 tot 15 uur : Ginstezaal, Molstenstraat 83 in Oostrozeke
Een tocht langs kronkelende, rustige veldwegeltjes in de Mandelvallei.

Op de wandeling geniet je zeker van de prachtige vergezichten die het glooiende landschap te voorschijn toveren.

Vorig jaar namen er 1302 wandelaars deel aan deze mooie tocht.

Alle afstanden passeren voorbij de bekende Lourdesgrot, daarom een beetje info over dit lokale bedevaartsoord

MONUMENT NA DE SCHRIK VAN “DEN GROOTEN OORLOG”

In de eerste wereldoorlog fungeerde Oostrozebeke als rustplaats voor de Duitse soldaten die aan het nabij gelegen front actief waren. Het begon op 20 augustus 1914, toen de eerste Uhlanen in Oostrozebeke verschenen. Zij waren de voorpost van de het oprukkende Duitse leger. Deze verkenners waren zeer goed op de hoogte van de situatie in Oostrozebeke. Ze hadden in de jaren vóór ‘de Krieg’ in het Westvlaamse dorp verbleven als ... foorkramers ! Een Duitse veldkeuken was er opgesteld en een Lazaret werd ingericht voor gewonde frontsoldaten. Oostrozebeke had ook een vliegveld ! Op 19 april 1915 maakte de Frans piloot Roland Garros er een noodlanding nadat hij was getroffen tijdens een luchtgevecht boven het dorp. Hij kon ontkomen maar sneuvelde enige tijd later. Oostrozebeke kende harde tijden.

Op 18 oktober 1918 werd Oostrozebeke bevrijd. Er ging een zucht van verlichting door het dorp. Pastoor Jozef Cosyn had de angsten samen met zijn parochianen doorgemaakt en besliste een monument op te richten als dank omdat de gemeente van totale vernieling gespaard was gebleven.

Juffrouw Clothilde Tack schonk een stukje grond en enkele landbouwers uit de wijk De Ginste gingen in Zonnebeke tussen het puin in de frontstreek bouwmaterialen zoeken. Een Mariagrot werd gebouwd en de eerste zondag van mei 1921 ingewijd met een bedevaart.



In 1946 werd het bedevaartsoord uitgebreid. De familie Lootens schonk de nodige grond en de grot werd dertig meter dieper herbouwd. Er werd zes ton cement in verwerkt. Vandaag is de "Ginstegrot" nog steeds een druk bezocht, lokaal bedevaartsoord.

Pater Gaston Stove

Oostrozebeke eert een held. In de Sint-Amanduskerk is er een gedenksteen te zien dat werd opgericht voor Pater Gaston Stove. Deze Witte Pater werd in Oostrozebeke geboren in 1935 en in Albertville in Congo vermoord tijdens de onlusten op 11 augustus 1964



Op 8 april 1950 werd Pater Stove tot priester gewijd. Een jaar later vertrok hij naar Boudewijnstad in het toenmalige Belgisch Congo. In 1960 werd het land onafhankelijk. De onafhankelijkheid kwam te vroeg. De leidende posities waren nog in handen van blanken. Er waren geen leiders, dus ook geen gezag. De plaatselijke leiders bleven trouw aan hun stamgewoonten. Armoede op het platteland zorgde voor mistevredenheid en opstand. Oude gewoonten, hennep en alcohol benevelde de geesten. Blanken werden de vijand en hun eigendom de beheerde buit. De blanken zouden boeten. Pater Stove en 'n collega werden uit hun school gehaald en weggebracht. In Lubuye, een wijk van Albertstad werden zij beiden door een jonge soldaat in de rug geschoten. Er volgde geen enkele reactie. Zij waren op slag gedood.

Hun stoffelijk overschot werd 's anderendaags overgebracht naar Albertstad waar het begraven werd op het kerkhof van de parochie Christus-Koning. Het monumentje dat in de kerk van Oostrozebeke werd onthuld op 28 november 1973 gedenkt deze geestelijke en andere Witte Paters van Lavigerie zoals de orde wordt genoemd.

Denis Vermeire 2008

Bronnen : Omer Tanghe, Hun stem in Steen ; Tijdschrift Witte Paters van Lavigerie Varsenare

Exclusief voor leden van de Brugse Metten Wandelclub

GRATIS WANDELBOON

GELDIG OP ZATERDAG 4 AUGUSTUS 2018

"4^{de} Kringeltocht"

ORGANISATIE : DE BRIGANDTROTTERS

START: GINSTEZAAL, MOLSTENSTRAAT 83 OOSTROZEBEKE

! KLEEF HIER JE NAAMETIKET !

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

“Proficiat je zit up ’n nieuwen tram”



Vorige keer hadden we 't in deze rubriek over de 'nieuwe voordeure' die iemand kreeg die aan 'n serie van tien nieuwe levensjaren begon. Een andere uitdrukking die veel werd gebruikt voor mensen die een nieuwe serie van tien jaar aanvatten was : "Je zit up tram 3, 4, of meer, al naar gelang welk decennium men bedoelde. d'Er was in Brugge echter 'n groot probleem : Men kon nooit op tram 7 zitten... De nummering van de Brugse trams liep immers maar tot 6 !! Als ze op 'n nieuwen tram zitten weten we niet, maar volgende BMW-leden doen er 'n jaartje bij : In augustus is Ingrid Beuselinck jarig op den 3^{de}, en op de 4^{de} is het de beurt aan Ronny Vermeersch en Herman Vandenbussche. De 10^{de} is het aan Leo Vande Zande en de 12^{de} vieren Hubert Langenbick en Hans Van Roye feest. 's Anderendaags zijn Anne-Marie Baert en Vera D'Hoore jarig. Dany Demets en Ginette Danneel doen er de 19^e een jaartje bij en 's anderendaags, de 20^{ste} staat de champagne klaar bij Nicole Serry en Anne-Marie Depréz. De feestelijkheden van augustus worden afgesloten te huize van Willy Staelens en Freddy Huys op 26 augustus.

In de maand september is het wat rustiger. De 1^{ste} viert Arno Frans en de 11^{de} wordt er gedanst en gefeest bij Clara da Silva Fraga. Op 15 september doet Magda Hillewaert er een jaartje bij. De 19^{de} is Eric Geldhof jarig en de dag nadien is het Thérèse Desmet die mag trakteren. Peter Poppe doet er op 26 september 'n jaartje bij en om de maand af te ronden komt Nicole Lecomte aan de beurt op 30 september, de allerlaatste dag van de maand. Wij wensen iedereen een fantastische verjaardag en Ad multos annos !

ASSEBROEK - ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018

ARSEBROUC TOCHT

Afstanden : 6, 10, 13 en 22 km.

Start vanaf 8 tot 15 uur : K.T.A. Assebroek, Daverlostraat 132 Assebroek

Een gevarieerde wandeling met stukken puur natuur midden de Assebroekse Meersen, een beschermd natuurgebied.

Op de wandeling geniet je zeker van het unieke traject die je een stuk onbekend Assebroek laat ontdekken.

Elke deelnemer ontvangt bij de start een leuke verrassing.

Bij aankomst in de aankomstzaal heerlijke pannenkoeken, ter plaatse gebakken volgens aloud recept.

LANGS HET PARCOURS VAN DE WANDELTOCHT.

AZ SINT-LUCAS, HOE HET BEGON.....

In 2015 vierde het AZ Sint-Lucas haar gouden jubileum. Op 29 november 1965 werd de eerste patiënt opgenomen in het gloednieuwe ziekenhuis op Assebroek.

Er gaat echter een lange geschiedenis de oprichting van dit ziekenhuis vooraf.

Zet je meer eventjes neer

Dokter Louis De Winter was een specialist in het gevecht tegen tuberculose en een gezaghebbende arts in het Sint-Jansziekenhuis in Brugge. De dokter zag dat het ziekenhuis langs alle kanten uit z'n voegen barstte. In 1956 schreef hij een brochure waarin hij pleitte voor een nieuw ziekenhuis in de omgeving van Tillegem-bos.

De lucht was er gezonder dan in de Brugse binnenstad, Tillegem was ook niet ver van Brugge en er was grond in overvloed. De Sint-Michielse burgemeester Van Maele vond dat uiteraard een goed idee. Zo'n hospitaal zou z'n gemeente veel allure geven.

Van het Boudewijnpark of het provinciaal domein Tillegem was toen geen sprake.

Maar dokter De Winter was een goede vriend van de Brugse burgemeester Pierre Van Damme. Die had z'n hart verpand aan Sint-Pieters en Zeebrugge. Dus zou een eventueel nieuw OCMW-hospitaal in het noorden van Brugge komen. Punt uit.

De keuze voor Sint-Pieters zou voor Van Maele een flinke tegenslag betekenen.

Hij bleef niet bij de pakken zitten en liep met het idee rond om een intercommunale op te richten om 'n ziekenhuis te bouwen. Pieter Leys, burgemeester van Sint-Andries en zelfs enkele mutualiteiten waren sterk geïnteresseerd !

De Brugse bisschop De Smedt hoorde van die ziekenhuisplannen en vreesde dat de regio Brugge geen christelijk geïnspireerd hospitaal meer zou hebben. En dat kon niet. Daarom gaf hij opdracht aan zijn privé secretaris kanunnik Felix Van den Berghe om zo vlug als mogelijk uit te zoeken als de bouw van een christelijk ziekenhuis in de Brugse directe omgeving mogelijk was. En zo ja, waar.

Na wat onderzoek bleek al vlug dat Assebroek de meest geschikte plaats was om de ziekenhuisplannen te realiseren. Assebroek en Sint-Kruis waren samen goed voor 30.000 inwoners en op de nabije landbouwgemeente Oostkamp bouwde Siemens een grote fabriek zodat die gemeente weldra 25.000 zielen zou tellen. Dus genoeg volk om een ziekenhuis van minstens 200 bedden rendabel te maken.

En dan moet het vlug gaan ! Op 10 januari 1960 geeft de Brugse bisschop aan de Zusters van de Heilige Jozef -de Jozefienen- de opdracht een ziekenhuis op te richten. Veertien dagen later koopt de congregatie 'n stuk grond van 4 ha. van grondeigenaar Gaston Cools. Het is gelegen tussen 't Wit Zand en de Meersen op Assebroek. Eén jaar later waren de plannen klaar en op 31 maart 1961 wordt het dossier bezorgd



aan het Ministerie van Volksgezondheid. Tien dagen (!) later is de bouwvergunning reeds binnen. Zo simpel is dat ! Op 3 september starten de werken. De firma Van Haerents uit Torhout pakt de werken aan, samen met 52 onderaannemers.

Het ging allemaal te snel om toeval te zijn ! In slechts vijf jaar tijd was de bouw van het ziekenhuis gerealiseerd. Op 17 augustus 1965 zijn de eerste zusters ter plaatse. Op 29 november van dat jaar wordt de eerste patiënt opgenomen in de Sint-Lucaskliniek.



De naam Sint-Lucas wordt gekozen. De Heilige Lucas is niet alleen de patroon van drukkers en kunstenaars. Hij ontfermt zich ook over artsen en verpleegkundigen.

En dat andere ziekenhuis ? De bouwplaats van het nieuwe Sint-Janshospitaal werd pas definitief in 1961. Het duurde tot 1964 om de bouwopdracht toe te kennen. Na meer dan 10 jaar bouwen, nam de pediatrie in 1976 er als eerste haar intrek. De Sint-Lucaskliniek had toen reeds haar 10 jarig jubileum gevierd !

Denis Vermeire 2018

Exclusief voor leden van de Brugse Metten Wandelclub

GRATIS WANDELBOON

GELDIG OP ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018

“36^{ste} Arsbrouc-toech”

ORGANISATIE : BRUGSE METTEN WANDELCLUB

START: KTA ASSEBROEK DAVERLOSTRAAT 132 ASSEBROEK

! KLEEF HIER JE NAAMTIKET !

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

**Na de afstempeling op de Arsbrouc-wandeltocht
worden de geschenken uitgedeeld van de actie
“Drie van de Vier”.
Vergeet je spaarkaart niet !**

Tot volgende “Wandelnieuws”.
Met vriendelijke wandelgroeten, namens het bestuur.

 Denis

WANDELNIEUWS 2018 - 5 - AUGUSTUS 2018