



BRUGSE
METTEN
WANDEL
CLUB

2018 MAART 2

Beste clublid,

Ons ledenfeestje is weer voorbij. Het is goed geweest ! Een gezellige, goed gevulde zaal met zowat 80 leden staken de wandelvoeten onder tafel voor een verzorgd menu en alles wat er rond- en er bij hoorde. Een geslaagde avond !

Het begon met een uitgebreide receptie, waar bij een gezellige babbel aan de ronde praattafels menig glaasje cava werd geschonken. De avond was meteen goed ingezet.



Tegen acht uur kwam de traiteur in actie, die voor een lekker feestbuffet zorgde dat de vele aanwezigen kon bekoren.

Nadien werd tot laat gedanst op de tonen van de discobar.

Na het gastronomische luik was het de beurt voor een hulding. Thérèse Desmet, die sedert het begin van de BMW-club instond voor een perfecte catering in de cafetaria's besliste het rustiger aan te doen. Denis Vermeire zorgde voor een passend woordje van dank. Een mooi fotoboek en een prachtige fotocollage werden haar overhandigd. Echtgenoot Jos Millecam werd uiteraard passend in de hulde betrokken.



De voorzitter overhandigde dan de "Gulden Sluffer" voor het succesvolste wandelpaar van het jaar 2017 aan het echtpaar Yvan Willaert en Ingrid Beuselinck.



Met de uireiking van deze "Gulden Sluffer" is er meteen een einde gekomen aan een jarenlange traditie van trofeeën voor "de meeste tochten". Alle topwandelaars van onze club zijn inmiddels in het bezit van een "Gulden Sluffer".

Het reglement zegt dat een wandelaar slechts éénmaal deze trofee kan winnen. Elk winnend echtpaar is elk in het bezit van twee trofeeën. Andere leden wandelaars hebben jaarlijks niet voldoende tochten op hun actief om voor een wandeltrofee in aanmerking te komen.

Er wordt uitgekeken om in de nabije toekomst een nieuwe, aantrekkelijke formule te vinden om een nieuwe trofee in te stellen.



Tot slot was er ook nog de traditionele tombola. Dank zij de medewerking van enkele leden van de club kon een prachtige prijzentafel worden samengesteld. De lotjes waren dan ook in een mum van tijd de deur uit ! Veerle De Soete was de winnares van dienst. Zij mocht met een bak Bryghia-speciaalbier naar huis ! Santé !

Het ledenfeest van de B.M.W.-club was een voltreffer op de hele lijn !

Foto's Aagje Merlevede

Het bestuur van onze wandelclub in “groot ornaat”

Het ledenfeestje was ook de ideale gelegenheid om het actuele bestuur even op foto vast te leggen. Met namen erbij weet je meteen wie er wie is.



HET BMW-BESTUUR OP 1-1-2018: ZITTEND V.L.N.R. : ELISE SWIMBERGHE; RITA DE SOETE. JOËL BOUSSEMAERE, voorzitter en MIEKE QUINTENS, catering. RECHTSTAANDE V.L.N.R.: DIRK VANSLAMBROUCK; DENIS VERMEIRE, wandelnieuws; GERARD CAPPELLE, materiaalmeester; MARCEL VANDE VELDE, medewerkers en parcours; HILDE DEHERDT, secretaris; AAGJE MERLEVEDE, penningmeester; HEDWIG DE SOETE; RUDY DE POUVRE en HANS VAN ROYE.

Het ledenbestand voor 2018

Het ledenbestand staat weer op peil. We naderen, zoals vorige jaren de 150 leden. Heb je familie, kennissen of vrienden die de wandelsport willen ontdekken ? Stuur dan hun adresgegevens naar het secretariaat. Wij bezorgen ze de nodige informatie. Ons adres: B.M.W. Rozendal 80 8000 Brugge Mail: depouvre.deherdt@outlook.be

Een nieuwe website in de maak

De Brugse Metten Wandelclub is bezig aan de opmaak van een spiksplinternieuwe website. Binnenkort hoor je d'er meer van.

Twee gratis wandeltochten in dit Wandelnieuws

Vorige maand waren een twintigtal leden op de afspraak in Gits voor de eerste gratis wandeltocht van 2018.

Voor maart en april staan de beide gratis tochten in één Wandelnieuws. Vergeet niet de twee bons uit te knippen en zo van uw voordeel te genieten.

De eerste wandeltocht die we u aanbieden is die van de Michiel Mispelonvrienden in Kortemark. Die tocht gaat door op **zaterdag 17 maart**. Een goed begin van de lente. De volgende gratis tocht die wij voor u selecteerden is de Blarentocht van de bekende Wandelclub Koekelare vzw op **zaterdag 7 april**.

Hieronder wat meer duiding rond deze twee mooie wandelingen. Veel leesplezier !

**Zaterdag 17 maart - Kortemark - Start tussen 7 en 15 uur
Michiel Mispelonvrienden**

RUIDENBERGTOCHT

**Inschrijvingen: Zaal Edewallehof, P.D. Vanhautestraat 10 in Kortemark
5, 7, 12, 17, 24 km. – Inschrijfgeld: € 1,5 – Leden B.M.W. met wandelbon gratis**

Alle afstanden trekken over de Ruidenberg. Dit is een stukje landschap dat zich zo'n 50 meter boven de zeespiegel verheft. Natuurpunt waakt er over het behoud van het landschap. Er zijn mooie vergezichten te bewonderen. Bij helder weer is de hoogbouw aan de Vlaamse kust zichtbaar. Ook de IJzertoren is te zien. Diksmuide is immers slechts 10 km verwijderd.



Voor de verste afstanden van 17 en 24 km is er een rustpost in de zaal De Couter in Kortemark. Een aan te raden natuur-wandeltocht die je zeker zal bevallen.

WAAR KOMT DE NAAM MICHIEL MISPELON VANDAAN ?

De wandelclub van Kortemark wil door deze benaming de nagedachtenis eren van een van de bekendste inwoners van de gemeente. Alhoewel, ook minister Sap (21/1/1886 - 19/3/1940) en steenbakker Aimé Desimpel (5/3/1941 - 22/9/2002) waren er zeker geen onbekenden. Zij hebben naam en faam verworven in de politiek en in het zakenleven.



Michiel Mispelon werd geboren in Handzame, deelgemeente van Kortemark. Hij was de zoon van de lokale beenhouwer Hippoliet en z'n vrouw Zulma Verlinde. Hij was twee jaar onderwijzer geweest, toen hij in 1943 gemeentesecretaris werd in Merkem. Dat was voldoende om na de oorlog in de miserie te belanden. Mispelon raakte nergens meer aan werk. Armoede en miserie waren z'n lot. Zijn hobby bracht redding. Familiekunde interesseerde hem mateloos. In 1964 was hij de bezieler van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Hij werkte in '68 mee aan het oprichting van het Centrum voor Familiegeschiedenis en werd er de eerste directeur. In 1978 sticht hij het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek. Mispelon was een autoriteit op het vlak van familiekunde. Zijn kennis werd overal gewaardeerd. Over heel het Vlaamse land gaf hij honderden boeiende voordrachten.

Een hartaanval werd hem in 1980 fataal. Na zijn overlijden werd een gedenkboek uitgegeven. Het werd een kanjer van 650 bladzijden waar iedereen die naam had in de familiekunde, de geschiedenis, heraldiek of heemkunde een bijdrage wilde aan leveren. Vlaamse Stam heet het tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, waarvan Michiel Mispelon mee aan de wieg stond. Vandaag telt de vereniging over heel Vlaanderen en Brussel vele duizenden leden.



In Brugge heeft de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde haar lokaal in de Kleine Hertsbergestraat 3, een zijstraat van de Hoogstraat. Men heeft er een archief van vele tienduizenden rouwbrieven en bidprentjes. Wie in het bezit is van oude rouwbrieven, bidprentjes of geboortekaartjes kan ze ter conservatie geven aan deze vereniging. Zo gaan ze niet verloren.

**Uw wandelbon voor de Ruidenbergtocht. Afgeven bij de inschrijving.
U wandelt gratis. Uw adresklever op de bon kleven. Eén bon per lid**

GRATIS WANDEL BON

GELDIG OP ZATERDAG 17 MAART 2018

“Ruidenbergtocht”

MICHIEL MISPELONVRIENDEN

START: EDEWALLEHOF, P.D. VANHAUTESTRAAT 10 KORTEMARK

! KLEEF HIER JE NAAMETIKET !

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

! ONZE VOLGENDE GRATIS WANDELTOCHT !

**Zaterdag 7 april - Koekelare – Start tussen 6 en 15 uur
Wandelclub Koekelare vzw**

BLARENTOCHT

Inschrijvingen: Zaal “De Balluchon”, Moerestraat 19 Koekelare

4, 9, 13, 17, 21, 30, 43, 50 km. - Deelname € 1,5 – B.M.W. met wandelbon gratis

Voor deze wandeltocht werd een nieuwe omloop uitgetekend die een maximum aan onverharde, rustige veldweggetjes bevat. De Wandelclub Koekelare staat bekend voor zijn verzorgde rustposten en goede bevoorrading.



Lange afstandswandelaars hebben het in de Blarentocht zeker naar hun zin. Er is een ruime afwisseling en langs het traject is er heel veel te bewonderen. Deze wandeltocht is ook een onderdeel van de Wandeltofee van West-Vlaanderen.

KOEKELARE, WAAR JULES VANHEVEL THUIS IS

Een van de indrukwekkendste wielerkampioenen van ons land komt uit Koekelare. We hebben het over Jules Vanhevel.

Jules werd geboren in Koekelare op 10 maart 1895. In 1914 mocht de 19 jarige Jules optrekken naar het front. Hij raakte gewond en werd afgevoerd naar een militair hospitaal in Engeland. Tijdens de eerste wereldoorlog was er natuurlijk van koersen in België helemaal geen sprake. Men had andere zorgen. Tot na de oorlog.



In 1919 liet Vanhevel onmiddellijk van zich horen en werd in Koolskamp Kampioen van Vlaanderen. Het volgend jaar '20 was zijn beste seizoen als beroepsrenner. Nogmaals werd hij Kampioen Van Vlaanderen en er bovenop won hij de trui van Belgisch Kampioen. De grootste overwinning behaalde hij dat jaar in de Ronde van Vlaanderen. In 1921 hernieuwde hij z'n nationale titel en in '22 won hij voor de tweede maal De Ronde van Vlaanderen !

Vanhevel was ook goede zesdaagse-renner. In 1923 won hij de zesdaagse van Brussel en in '25 die van Gent. Tussendoor zette hij in 1924 de klassieker Parijs-Roubaix op z'n palmares. In 1928, met de overwinning van de Ronde van België waren de voornaamste bladzijden in zijn wieleroopbaan geschreven. Jules Vanhevel werd nooit wereldkampioen. Dat is alleen te wijten aan een onwaarschijnlijk ongeval tijdens die bewuste wedstrijd. Een verhaal :

Wereldkampioenschap en de ossenstaart van Vanhevel in Boedapest '28

Op 16 augustus '28 werd het wereldkampioenschap op de weg in Boedapest gereden. België had, zoals andere landen drie renners afgevaardigd. Jef Dervaes, Georges Ronsse en Jules Vanhevel. De koers was 192 kilometer lang en werd in een helse hitte gereden. Na amper 45 km demarreerde Vanhevel. Alleen Ronsse ging mee. De twee koplopers konden ettelijke minuten voorsprong bij elkaar fietsen. Grote favorieten en onderlinge rivalen Binda en Girardengo wilden niet samenwerken en zo geraakten de twee Belgen aan een riante voorsprong. En toen gebeurde het. Op een stofferige grintweg moesten de twee koplopers een ossenspan voorbij steken. Ronsse reed er rakelings langs. Maar Jules Vanhevel bleef met zijn guidon en z'n remkabels haperen aan de kwispelende ossenstaart van het opgeschrikte dier. Hij kwam zwaar ten val en liep door de aanraking met grint en stenen verwondingen op over het hele lichaam. Na de val kwamen beide renners nog terug samen, maar op 70 km van de meet moest Jules Vanhevel door zijn verwondingen de strijd staken.

Georges Ronsse werd wereldkampioen met een voorsprong van ruim 15 minuten. Tot nu is dat de grootste voorsprong die een winnaar op een wereldkampioenschap ooit bij elkaar fietste. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Ronsse zou het jaar daarop in het Zwitserse Zürich zijn wereldtitel verlengen. Voor Jules Vanhevel was het zijn laatste kans geweest op een wereldtitel. Hij was inmiddels al de 34 voorbij.

Als Jules Vanhevel ooit op de Ruidenberg gekoerst heeft weten we niet. Maar alle deelnemers aan de Blarentocht gaan er zeker langs. Alle afstanden passeren door dit unieke heuvellandschap.

**Uw wandelbon voor de Blarentocht. Afgeven aan de inschrijving.
U wandelt gratis. Uw adresklever op de bon aan te brengen.
Eén bon per lid**

GRATIS WANDEL BON

GELDIG OP ZATERDAG 7 APRIL 2018

"Blarentocht"

WANDELCLUB KOEKELARE VZW

START: ZAAL DE BALLUCHON, MOERESTRAAT 19 8680 KOEKELARE

! KLEEF HIER JE NAAMETIKET !

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

**In dit wandelnieuws TWEE gratis wandelbonnen.
Uitknippen... en hou de data in de gaten !**

Met vriendelijke wandelgroeten,

Namens het bestuur

 Denis