



BRUGSE
METTEN
WANDEL
CLUB

2018 OKTOBER NR 6

Beste clublid,

Ook in oktober én in november gaan de leden van de BMW gratis wandelen ! In oktober zijn we te gast in Zandvoorde.

In november in Moerkerke.

Dus twee wandeltochten waarvoor niet extra veel kilometers moeten gereden worden om de startzaal te bereiken.

In dit wandelnieuws ook nog wat extra weetjes, ditjes en datjes..

Veel leesplezier !

ZANDVOORDE - ZONDAG 21 OKTOBER 2018

JACQUES BRELTOCHT

Opgelet voor verstrooide professors : Deze interessante wandeltocht gaan NIET door in Zandvoorde tegen Oostende, maar gaat WEL in Zandvoorde tegen Zonnebeke !
Met de wagen ongeveer 65 km via de A17. Of 45 minuten rijden.

De startzaal is ingericht in de ruime loods van P.Denys, in de Zillebekestraat 2 in Zandvoorde, een 300 tal meter van de startplaats die in het wandelboek staat vermeld.

Er is keuze uit afstanden tussen 5 en 26 kilometers, dus “voor elk wat wils” zoals men zegt. Starten kan van 7.30 u tot 15 uur.

De twee kortste afstanden van 6 en 10,6 km zijn perfect te doen met buggy of rolwagen. Deze wandeltocht loopt langs goed begaanbare paden, licht glooiende landwegen en ook door stukken bos. Dus afwisseling is er zeker genoeg. Er is ook gezorgd voor verzorgde rustposten.

Er is héél wat te beleven langs het traject ! De 6 km komt langs de Sint-Bartholomeuskerk en je ziet ook het oorlogsmonument van de “Royal Welsh Fusiliers”.

Op de 10 km passeer je een uit '14-'18 overgebleven Duitse commandobunker. Voor de wandelaars dé kans deze eens gratis binnenin te gaan bekijken. De bunker telt zes kamers en was het verbindingspunt tussen het front en het Duitse hoofdkwartier in Komen.



Wie kiest voor 12 km komt voorbij Hollebeke en de 15 km dwarst het golfterrein en gaat voorbij de Palingbeek. De wandelaars van de 20 km zullen even stil worden bij het landschapsmonument "Coming World Remember Me". 600.000 beeldjes staan er opgesteld en herinneren ons aan evenveel zinloze slachtoffers van de eerste wereldoorlog.



De buurt telt veel militaire begraafplaatsen. Enkele zijn ook opgenomen in het traject.

En hoe zit dat nu met Jacques Brel ?

De roots van Jacques Brel liggen in Zandvoorde. De Brel's hebben het er een hele tijd voor 't zeggen gehad. Jean-Augustin Brel was er bakker en bracht het in 1833 tot burgemeester.



Overgrootvader Jean-Augustin Brel woonde in Zandvoorde. Hij was een overtuigd liberaal. Zijn zoon, de vader van Brel, Romain werd er geboren in 1883. Aan het huis hangt nu een gedenkplaat. Na zijn studies in Ieper verzeilde Romain in Congo maar kwam wegens ziekte van z'n vrouw, de moeder van Jacques Brel terug naar België. Hij startte een kartonbedrijf in Schaarbeek waar op 8 april 1929 zijn zoon Jacques werd geboren.

Nu, 40 jaar geleden op maandag 9 oktober 1978 overleed Jacques Brel in een ziekenhuis in Bobigny, in de buurt van Parijs.

De laatste Brels hebben enkele jaren geleden Zandvoorde verlaten. In het dorp zijn er nog wat zaken die aan de familie Brel herinneren: 'n paar grafstenen op het kerkhof en een gedenkplaat aan het geboortehuis van vader Romain. Met de recente dorpskernvernieuwing werd nog een monumentje ingehuldigd, een ode aan Jacques Brel.



Het gezin Brel is van Vlaamse afkomst, verhuist naar Brussel en spreekt er Frans zoals vele Vlamingen die 'er wilden bij horen'. Zijn moeder noemt hij "Mouky", een Franstalige afleiding van het Vlaamse moeke. Vanaf z'n twaalfde spreekt Brel 'n beetje Nederlands maar meer wordt het niet. Ook zijn afkomst uit een burgerlijk bourgeoismilieu bracht Brel niets Vlaams bij. Zijn muziek, zijn vrienden, zijn entourage, z'n optredens tot zelfs z'n lieven vindt hij in het Franstalige milieu. Hij worstelt z'n hele even met z'n Vlaamse afkomst. Maar erg moet hij met Vlaanderen niet opgelopen hebben. Zijn liedjes "Le plat pays", "Marieke" of "Les flamandes" doen veel stof opwaaien. "Is dat 'n Vlaming?" stellen velen zich de vraag Wellicht is hij zelfs nooit in Zandvoorde geweest. Een groot artiest was hij wel. Dat kan niemand ontkennen. Het geboortehuis van vader Brel bevindt zich op 300 meter van de start.

Exclusief voor leden van de Brugse Metten Wandelclub

GRATIS WANDELBOON

GELDIG OP ZONDAG 21 OKTOBER 2018

"Jacques Breltocht"

ORGANISATIE : DE DREVESTAPPERS

START: LOODS P. DENYS, ZILLEBEKESTRAAT 2 ZANDVOORDE

! KLEEF HIER JE NAAMETIKET !

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

“Proficiat aan de jarigen van BMW”

Lang geleden werden dopelingen samen met de ouders, de meter en de peter per koets naar de parochiekerk gevoerd. Na de doop werd het kind overal ‘getoond’. Dat eindigde dikwijls in een feestronde van café naar café ! In 1902 gebeurde die rondrit na de doop voor de eerste keer met een auto ! Dat stond in “Gazette van Brugge” van maandag 2 april 1902!



Op 3 oktober beginnen we de verjaardagsfeesten. Dan is Frieda Van Hove jarig. Op de 5^{de} is het de beurt aan Rita Requier. We springen dan naar de 16^{de} oktober, want op die dag vieren zowel Lucien Vanhoutte als Martine Cappelle hun verjaardag. Bij Daisy Taillaert is het op 18 oktober te doen en amper twee dagen later, op 20 oktober haalt Aagje Merlevede de fles boven !



Op 23 oktober mag je Roland Pollet gelukwensen maar voor Caroline Staelens moet je wachten tot de 28^{ste}. Op 30 oktober is het de beurt aan Wilfried Pattyn en Christine Van De Weghe. En eind van de maand, 31^{ste} is het verjaardagsfeest ten huize van Valerie Jonckheere.



Doopkaartjes zijn van alle tijden. Vroeger was dit drukwerk uitsluitend bestemd voor de betere klasse. Na de tweede wereldoorlog kwam daar verandering is. Nevenstaand kaartje is meer dan zeventig jaar oud. Het is een ontwerp van James Pennyles, zoon van kunstschilder Constant Permeke. John Permeke was z'n naam. Van oktober 1937 tot maart 1940 woonde hij in de August Derrestraat in Assebroek. Hij tekende er doopkaartjes die werden verkocht tot in de jaren '50 door de uitgeverij "AFF" uit de Academiestraat.
 ← DOOPKAARTJE 1945. EIGEN COLLECTIE

November zetten we goed in, op Allerheiligen viert Kristof Vandierendonck z'n verjaardag en op Allerzielen is het aan Barbara De Lille. Zes november is dé dag van Mieke Geyskens en van Lieve Haverhals. Op wapenstilstanddag 11 november is Janne en Jasper Vandierendonck aan het feest en Annie Cuvelier en Yvan Willaert zijn de 14^{de} jarig. Op 18 november viert Bart Denduyver zijn verjaardag. 's Anderendaags, de 19^{de} november moeten we bij Dorinda Debruyne en Dorine Massenhove zijn om te feesten. 21 november is een speciale dag voor Elise Swimberghe, want komt de hele familie langs. Els Achtergaele sluit de novembermaand af met een fantastisch verjaardagsfeest in haar nieuwe tuin op 23 november !

MOERKERKE - ZONDAG 11 NOVEMBER 2018

DAMME WANDELT

Start : “Sportkomplex Moerkerke”, Visserstraat 2 Moerkerke tussen 8 en 15 uur. Er zijn afstanden van 6, 12, 15, 18 en 21 km. Organisatie “Wandelclub Levenslijn Damme”

Wie bij Levenslijn Damme gaat wandelen is verzekerd van een afwisselende tocht, prachtig parcours en verzorgde rustposten. “Meer moet dat niet zijn” hoor ik al zeggen. En toch, de ploeg van Levenslijn wil voor elke deelnemer altijd het beste, altijd wat nieuws. Zo is er dit jaar is er een volledig nieuw parcours uitgetekend !

Redenen genoeg om deze wandeltocht op het lijstje van onze “Gratis tochten” te zetten.

De oorsprong van de wandeltocht “Damme wandelt”

Het was wijlen burgemeester Dirk Bisschop die het idee had om al zijn inwoners van de stad Damme aan het wandelen te krijgen. Je weet wel : “Bewegen is gezond”.

In de wandelclub “Levenslijn” vond hij direct een geschikte partner. De club leverde ervaring en medewerkers en de stad Damme stond in voor accommodatie en logistieke ondersteuning. Het werd een geslaagde combinatie die tot op vandaag een groot succes blijkt te zijn.



BURGEMEESTER DIRK BISSCHOP (*28 MAART 1955 + 1 MEI 2014)

De kortste afstand, de 6 km loopt doorheen het dorp van Moerkerke en de directe omgeving. Ook op deze korte afstand is er een rustpost. Je maakt er kennis met de kantine van de voetbalploeg Jong Moerkerke. Deze afstand is ook geschikt voor buggy's en rolwagens. Vanaf 12 km en meer gaan de trajecten langs het befaamde kasteel van Moerkerke. In de buurt ontdek je ook prachtige monumentale boerderijen.

Het Kasteel van Moerkerke

Een belangrijke bezienswaardigheid op de wandeltocht is het “Kasteel van Moerkerke”. Het kasteel werd oorspronkelijk bewoond door een familie die zich “van Moerkerke” noemde. In de 14^{de} eeuw kwam het in handen van Lodewijk Van Praet. Later kwam de ene na de andere adellijke familie zich op het kasteel vestigen. Nu en dan waren verbouwingen aan de orde. Ook in die tijd werden kastelen aangepast aan de noodwendigheden van het moment.

We maken een flinke sprong in de tijd en komen in de jaren 1700. Door erfenissen was ene Pierre-Louis d'Hanins eigenaar geworden. De man liet zijn naam vervolledigen met zijn herkomst en voortaan noemde zijn familie "d'Hanins de Moerkerke". Deze naam is in Brugge bekend door de jarenlange commotie rond het vervallen gelijknamig domein aan de Coupure. Een renovatie- en herbestemmingsdossier zorgt er voor reeds lang aanslepende problemen.

Na de eerste wereldoorlog was het kasteel en domein in Moerkerke eigendom van de familie 't Serclaes de Wommersom. In 1922 richtten de Broeders Xaverianen er zelfs een school in. Toen zij het kasteel verlieten, raakte het ernstig in verval.

In 1964 werd het domein aangekocht door kolonel Van den Broeck. Hij liet het kasteel renoveren en bouwde er een linkse en rechts vleugel bij.



Ook de tuin kreeg de glorie van vervlogen dagen terug. Het kasteel is thans nog gedeeltelijk omwald. Over een eeuwenoude brug uit de 17^{de} en 18^{de} eeuw komt de bezoeker het kasteel in. In de kelders van het kasteel zijn enkele oude elementen bewaard gebleven, zoals een crypte met prachtig tonggewelf en een originele middeleeuwse ijskelder.

De Orde van de Ridders van Malta

Sedert 1983 hebben de Ridders van de Orde van Malta hun vaste locatie in het kasteel. Vier maal per jaar komt dit gezelschap in de ridderzaal bijeen voor het houden van hun Kapittels of bijeenkomsten. Een plechtige eucharistieviering in de crypte opent de zittingen. In deze crypte zijn meerdere "obiits" of rouwborden van overleden ordeleden aangebracht.



De Orde van de Ridders van Malta is een streng katholieke Orde, met de zorg voor zieken en hulpbehoevenden als voornaamste doelstelling. De ridders zijn veelal leden van de adel. De Orde van Malta is wereldwijd vertakt en levert hulp aan projecten voor noodlijdenden. De financiële middelen komen uitsluitend van giften en via activiteiten die worden georganiseerd door het Prioraat van de orde.

Men wordt enkel lid van de Orde van Malta door voordracht van twee peters en na grondig onderzoek door een aannemingscommissie. Nieuwe ridders worden aangesteld tijdens het Sint-Jansfeest op de laatste zondag van juni. De aanstellingsplechtigheid heeft plaats in de kerk van Moerkerke en wordt gevolgd door een receptie en feestmaal in het kasteel.



Het Kasteel van Moerkerke heeft ook een stevige reputatie als vergader- en feestlocatie. Menig banket, trouwfeest of receptie heeft er reeds plaatsgevonden. Ook bedrijven vinden hun weg naar deze locatie die tevens geschikt is voor seminaries.

Exclusief voor leden van de Brugse Metten Wandelclub

GRATIS WANDELBOON

GELDIG OP ZONDAG 11 NOVEMBER 2018

"Damme wandelt"

ORGANISATIE : LEVENSLIJN DAMME

START : SPORTCOMPLEX, VISSERSSTRAAT 2 MOERKERKE

! KLEEF HIER JE NAAMTIKET !

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

De laatste gratis wandeltocht van 2018

Op zondag 9 december wordt elk B.M.W.-lid verwacht in Loppem voor de bekende “Wintertocht” van de Godelievestappers.

Gratis Wandelbon en meer info in ons volgende “Wandelnieuws”.

Hou nu al die zondag vrij !!

Tot volgende “Wandelnieuws”.
Met vriendelijke wandelgroeten, namens het bestuur.



WANDELNIEUWS 2018 - 6 - OKTOBER 2018