



BRUGSE  
METTEN  
WANDEL  
CLUB

2018 NOVEMBER NR 7

*Beste wandelliefhebber,*

*Wij zijn stilaan aan de laatste maand van het jaar toe. December staat gekend als de maand van jaarlijkse afrekeningen, allerhande betalingen en nog van die dingen. Ook het lidmaatschap van de club is aan de orde. In dit “Wandelnieuws” daarover meer.*

*Meer eerst is er voor de leden nog een bon wandeltocht. De laatste van het jaar. Ditmaal zoeken we het niet ver van huis, in Loppem.*

*We zijn te gast bij onze vrienden van de Godelievestappers uit Ruddervoorde. Altijd garantie voor een mooi wandeltocht !*

**LOPPEM, ZONDAG 9 DECEMBER 2018**

# **WINTERTOCHT**

Deze wandeling is een klassieker die alle elementen biedt waar een goede wandeling moet aan voldoen. Er is afwisseling in het parcours en de rust van bos en natuur is nooit ver weg.

De Godelievestappers uit het naburige Ruddervoorde hebben een dermate grote ervaring inzake het inrichten van goede wandeltochten, dat de deelnemer zekerheid heeft om op deze tocht het beste aan te treffen dat de wandelsport te bieden heeft. Met andere woorden : Een absolute aanrader ! Het begint trouwens reeds bij de inschrijving, waar er voor elke deelnemer een gratis versnapering is voorzien.

Er is keuze uit zes afstanden van 5, 7, 10, 13, 18 en 22 km. De kortste afstand is perfect te doen met kinder- of rolwaggen.

Inschrijving en start in “De Strooien Hane”, Albert van Caloenstraat 2 in Loppem. Dit sportcomplex bevindt zich rechtover het bekende “Doolhof” naast het Kasteel van Loppem. Er is ruime parkeergelegenheid aan de sportzaal die ook met “De Lijn” vlot bereikbaar is. Er kan gestart worden tussen 8 en 15 uur.

## Een wandeling vol (aangename) verrassingen

Rond de Loppemse sporthalle “De Strooien hane” is het altijd druk op de dag van de Winterwandeling van de Godelievestappers. Maar binnen in de zaal is er ruimte genoeg om alle deelnemers bij het inschrijven een degelijk comfort te bieden.

De zaal is te zien vanaf de baan naar Loppem-dorp. Rechtover de “Doollhof” inslaan en je bent ter plaatse. Er is voldoende parkeerplaats



Loppem straalt als het ware geschiedenis uit. Aan het einde van de eerste wereldoorlog werd hier dan ook historie geschreven. Ridder-Koning Albert I was na zijn verblijf aan de IJzer in het kasteel beland. Hij vestigde er zijn hoofdkwartier en voerde er gesprekken om zijn terugkomst naar Brussel voor te bereiden. Het algemeen stemrecht voor mannen werd er geregeld en de vervlaamsing van de Universiteit van Gent bedongen. Voor het eerst traden de socialisten in een regering. In Loppem werden zware beslissingen genomen. Onlangs werd deze vaderlandse geschiedenis tijdens een prachtige evocatie overgedaan.

Het domein rond het kasteel van de familie van Caloen is op zich reeds een uitstap naar Loppem waard. De Zedelgemse deelgemeente leeft en steeds meer mensen komen zich in deze omgeving vestigen. We wandelen door enkele verzorgde nieuwe woonwijken waar menig fiere eigenaar zijn ‘pelouze’ laat bewonderen. Ooit was het hier hélemaal anders !

### Een stukje middeleeuwse geschiedenis

Tijdens de middeleeuwen heerste er in Brugge een groot tekort aan hout. Er werd immers met hout gebouwd, op hout gekookt en men verwarmde zich ... met hout.

Het gevolg laat zich raden : op de zandgronden in de omgeving van Brugge kapte men volop hout. En tot ver over Torhout werd nieuw hout aangeplant. Zo ontstonden de bossen van het Houtland. De Lakebossen, het Vrijbos, de Munckbossen, enz... Het waren uitgestrekte aaneengesloten bosgebieden. Ook ongere liepen dwaalden er rond, zoals Baeckelandt....

In een latere periode, toen de houtkoorts enigszins geluwd was, ontstonden er op die plaatsen woeste landerijen waar niets mee aan te vangen was. Magere zandgrond, juist genoeg om wat dieren te laten grazen. Men noemde die onherbergzame streek “De Wastines”.

Rond 1200 stond er reeds ‘n klooster op de plaats waar nu de parochiekerk van Sint-Andries staat. Later kwam in die buurt nog het Kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne bij. Het was een tijd van verwoesten, heropbouwen en weer afbreken. Tijdens de Franse revolutie werd de Abdij van Sint-Andries nog maar eens verwoest. Alleen de toren uit de 16<sup>de</sup> eeuw bleef overeind. Die is thans geïntegreerd in de huidige parochiekerk van St Andries.

Na wat streekgeschiedenis terug naar onze wandeltocht. Met een boeiend verhaal over de link tussen het kasteel van Loppem en het ontstaan van de Abdij van Zevenkerken

### **Van baron Joseph van Caloen, pastoor Guido Gezelle en senator Leo Van Ockerhout**

Op 12 maart 1853 werd bij de adellijke familie van Caloen een eerste zoon geboren. Zijn naam Joseph-Marie-Louis-Victor. Later kwamen daar nog de broers Albert en Ernest bij.

Omstreeks 1860 nam de familie haar intrek in het nieuwe Kasteel van Loppem. Joseph was zeven jaar. De kinderen kregen privé onderricht en priester-dichter Guido Gezelle hielp de jonge Joseph bij de Nederlandse opstellen. Hij inspireerde hem voor een religieus leven.

Joseph van Caloen trad in september 1872 in het klooster bij de paters Benedictijnen in Maredsous en koos voor de kloosternaam Gerard. In 1898 schonk de schoonvader van zijn broer, senator Leo Van Ockerhout aan Benedictijn Gerard van Caloen een uitgestrekt stuk bosgrond voor de stichting van de Abdij van Zevenkerken en het bouwen van een kerk.



Baron Joseph van Caloen



Priester Guido Gezelle



Senator Leo Van Ockerhout

De eerste abt was uiteraard Gerard van Caloen. Reeds in 1911 werd de abdijschool opgericht die vandaag enkel internen telt. Ze zijn met een 300-tal jongens en meisjes.

### **De priorij van Bethanie**

In de eerste wereldoorlog was de Abdij omgevormd tot ziekenhuis. De toenmalige Abt Nève zag hoe verpleegsters zich bekommerden om de gewonde soldaten en na de oorlog vond hij daarin inspiratie voor de stichting -in 1921- van een Priorij. Zo ontstond Bethanie.



De kerk van de priorij van Bethanie werd gebouwd in 1936, naar de plannen van de Brugse architect Vièrin. Thans is er mogelijkheid om er als gast tijdelijk te verblijven, met respect voor het kloosterleven van de aanwezige zusters.

Het meisjesinternaat van de Abdijschool is er gevestigd. Er verblijven tijdens het schooljaar ruim 150 leerlingen.

## De Watermolenvijver

Kort na 1900, bij de opkomst van de automobiel had Koning Leopold II het plan opgevat om een grote weg aan te leggen die Brussel rechtstreeks met de zee (Oostende) zou verbinden. Pas in de dertiger jaren van vorige eeuw -de Koning was reeds lang dood!- werden de plannen voor zo'n autoweg aangevat. Op 6 april 1937 werd de eerste spadesteek gevierd van de aanleg van het stuk autobaan tussen Beernem en Loppem.

Om de autoweg te realiseren was her-en-der zandwinning nodig. Dat gebeurde door het graven van diepe putten, zo dicht mogelijk bij de autoweg. De "Lac van Loppem" is één van de bekendste putten van die aard. Ook de watermolenvijver is om die reden gegraven. De vijver mag niet gebruikt worden voor recreatie. Bij het graven van de vijver zijn ongelijke diepten ontstaan met zeer grote temperatuurverschillen van het stilstaande water als gevolg. Afkalkende oevers zorgen voor extra gevaar.



Hier bevinden we ons midden de natuur. Het hele gebied is beschermd. Grazende schapen zorgen voor een natuurlijk onderhoud in dat gebied waar inmiddels veel heide is ontstaan. Je gaat het domein binnen via kleine klappoortjes. Honden zijn er streng verboden.

Deze wandeltocht biedt te veel om in één verhaal te vertellen. Daarom, neem deel en geniet

**Exclusief voor leden van de Brugse Metten Wandelclub**

**GRATIS WANDELBOON**

**STRIKT VOORBEHOUDEN VOOR LEDEN VAN BMW**

*"Gratis Wandeltocht"*

**ELKE MAAND ERGENS IN DE STREEK VAN BRUGGE**

**LEDEN GEVEN DEZE BON AF AAN DE INSCHRIJVING**

**! KLEEF HIER JE NAAMETIKET !**

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

## Een gelukkige verjaardag, en nog véle jaren !



't Is alwere 't einde van 't jaar en er zijn ook in december heel wat leden die hun verjaardag vieren. We zetten ze op 'n rijtje.

Op dinsdag 11 december verjaart Maggy Onckelinx. Twee dagen later, we zijn dan de 13<sup>de</sup> is het te doen bij Martine Seynaeve.

De 14<sup>de</sup> december is het groot feest ten huize van Gerard Cappelle. De chef-bepijler van onze club zet dan een streepje bij achter zijn naam. Het is wachten tot de 18<sup>de</sup> van de wintermaand om Georgette De Grande te feliciteren. En de dag vóór kerst is het de beurt aan Liliane Calleeuw. Diezelfde dag viert ook Joël Boussemaere zijn verjaardag.

Bart Poppe is elk jaar kerstkindje van dienst. Hij is inmiddels uit zijn kerstkribbetje gegroeid ! Op tweede kerst is het de beurt aan Aagje Verstraete en als laatste jarige van '18 wensen we Myriam De Plancke nog veel jaren toe.

Aan alle jarigen wenst de Brugse Metten Wandelclub een prettige verjaardag. Geniet van je dag, want hij komt maar éénmaal op het jaar !! Santé

### Met den helm geboren .....

Kleen Germaintje die op de foto staat met moeder, vader, metje en petje, werd geboren op den zesde mei van 't jaar zeventien..... Méér dan honderd jaar geleden.

Later werd hij "Menten" genoemd. Er werd gezegd dat hij "Met den helm geboren was".

Een oud Brugs gezegde dat 'n woordje uitleg vraagt. We gingen te rade in Jaargang 53 van "De Biekorf". Een hoog aangeschreven tijdschrift uit 1952. Wij lezen voor u :

"Entwien die met den helm geboren wordt, is koekegoed, hij is de goedheid zelve. Ge meugt hem 'n schop in z'n gat geven, hij gaat niet 'merci' zeggen maar hij zal toch niet kwaad zijn. 't Duurt lange eer dat hij dul is, maar als hij 't enden getergd is, gart je ton maar uit de kant, of ge wordt het gewoare .....

Want onrecht, daar kan hij niet tegen. "Iemand die met den helm geboren is, kent ook 't ende van z'n forse niet" vertelde een oude boerin die in Hoeke woonde. "Menten was zo enen. Op 'n dag waren ze mest aan het voeren en de karre gerocht versted in de mestput. Zelfs vier boerepeerden kregen d'er geen beweging in !" vertelde de boerinne "Foert hulder met die peerden.....", tierde Menten. Hij zette z'n rik onder de karre en met één hand trok hij hem uit de put. Woar gebeurd.....

**!!!!!!! NU LID WORDEN !!!!!!!!**

## **Ledendag, zaterdag 15 december van 9 tot 12 u**

De jaarlijkse BMW ledendag gaat door in Sint-Kruis in het lokaal van de pétanqueclub "De Gulden Kamer" in de Boogschutterslaan.  
(Ruime parkeergelegenheid – De vlaggen wijzen de weg !)

### **Je lidmaatschap wordt direct geregeld**

Je hebt nu de unieke kans om lid te worden van de BMW-club.  
Elke maand ontvang je een bon voor een gratis wandeltocht in de buurt.  
Bovendien krijg je korting op elke wandeltocht waar je deelneemt.  
Je bent verzekerd, tijdens de wandeling en ook op de heen- en terugweg.

### **Het lidmaatschap kost je eigenlijk helemaal niets**

Dus waarom niet ? Je betaalt €15 als eerste en tweede gezinslid.  
(dus slechts € 30 per koppel). En €10 vanaf het derde gezinslid.

### **Het lidgeld wordt terugbetaald door je mutualiteit.**

(wij bezorgen u direct de terugbetalingsformulieren)

Een wandelboek met alle tochten van 2019 is beschikbaar aan slechts € 8.  
Je kan ook inschrijven voor het ledenfeest op zaterdag 2 februari 2019.

Vragen of suggesties ? Het bestuur is aanwezig.

**We trakteren op het nieuwe jaar !**

**WANDELEN IS BEWEGEN - BEWEGEN IS GEZONDHEID  
! DUS DOEN NATUURLIJK !**

**NOTEER DE DATUM VOOR HET JAARLIJKSE LEDENFEEST  
ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019  
INSCHRIJVEN KAN NU REEDS OP DE LEDENDAG**

Je wordt verwacht op de ledendag in Sint-Kruis  
Met vriendelijke wandelgroeten, namens het bestuur.

 Denis

WANDELNIEUWS 2018 - 7 - NOVEMBER 2018