



BRUGSE
METTEN
WANDEL
CLUB

2019 NOVEMBER 2019 NR 19-10

UITNODIGING LEDENDAG

ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 – VAN 9 TOT 12 UUR

**LOKAAL PETANQUECLUB “DE GULDEN KAMER”
BOOGSCHUTTERS LAAN SINT-KRUIS**

RUIME GRATIS PARKING - DE B.M.W.-VLAGGEN WIJZEN JE DE WEG

JE LIDKAART 2020 LIGT VOOR JE KLAAR
ZELFDE PRIJS ALS VORIGE JAREN - € 15 PER PERSOON OF € 30 PER KOPPEL

FORMULIER TERUGBETALING MUTUALITEIT

ALLE INFO EN GRATIS DRANKJE

WANDELEN BIJ DE EZELS IN BASSEVELDE, DORP MET KARAKTER IN 'T MEETJESLAND.

In november ontdekken we 't Meetjesland, meer bepaald het dorpje Bassevelde. Let op, deze tocht gaat door op een zondag. Het is de “3^{de} Herfsttocht” van de wandelclub “De Trekvogels”
De wandeltocht gaat door op zondag 3 november en start tussen 8 en 15 uur in de Parochiezaal in de Nieuwe Boekhoutestraat in Bassevelde. Er zijn afstanden van 6, 12 en 18 km. Om 17 uur wordt iedereen aan de aankomst verwacht.

We zijn in Oost-Vlaanderen. Bassevelde hoort sinds 1976 als deelgemeente bij Assenede. Maar de geschiedenis van het dorp gaat terug tot in 1171. De naam Bassevelde wil zoveel zeggen als “woeste vlakte”. In de 16^{de} eeuw stond er reeds een hospitaal.

Waar ligt Bassevelde ? Wel om het gemakkelijk te maken hebben we een kaartje toegevoegd. Het dorp ligt op een boogscheut van de Nederlandse grens, midden in het Meetjesland. Via Eeklo kom je er gemakkelijk terecht.



De wandeltocht laat je het polderlandschap ontdekken. Zelfs op de kortste afstand is er een rustpost voorzien. Het traject is gevarieerd. Je komt onverharde weggetje tegen, je geniet van de rust langs het krekengebied en je passeert ook het mooie Dorpsplein.

De geschiedenis van het dorp is de moeite waard om even te overlopen ! Vroeger werd er in deze landelijke streek veel turf gestoken. Gedroogde turf was een ideaal stookmiddel. Er was ook wat textielnijverheid, vooral door thuiswerkers en men produceerde er vilt, die dan voor verkoop werd aangeboden in Gent dat toen het centrum van de lakennijverheid was.



Het dorp van Bassevelde heeft goed de tand des tijds doorstaan. De kerk van Bassevelde die werd gebouwd vóór 1600, werd talrijke keren verbouwd maar staat er vandaag nog steeds. Het dorp is inmiddels een oase van rust. Bassevelde is in 1976 een deelgemeente van Assenede geworden, dit samen met Oosteeklo en Boekhoute. De grote fusiegemeente telt een mooie verscheidenheid aan natuur. Landelijke gebieden wisselen af met waterpartijen, bos en bebouwde stukken. De natuur is er nooit ver weg.

Assenede telt -als hoofdgemeente- ongeveer 14.000 inwoners. Een kleine 3.000 ervan wonen in Bassevelde.

Onder de 14.000 inwoners zijn er twee die bekendheid verworven hebben. De gebroeders Heylen. Yvan kwam in de belangstelling met z'n succesnummer "De wilde boerendochter" Wellicht haalde hij z'n inspiratie bij de vele landbouwgezinnen in Bassevelde! Zijn broer Martin is een gewaardeerd VRT-journalist met zeer boeiende reportages op zijn actief.

De oude dorpsplaats van deze landelijke gemeente is goed bewaard gebleven. In 1976 kwam de fusie, maar Bassevelde bleef het eeuwenoude karakter behouden. (foto 1900)



Op het open dorpsplein ten oosten van de kerk met ommuurd kerkhof staan de 19de-eeuwse dorpspomp, de muziekkiosk en het oorlogsmonument.

De twee herdenkingsbomen met het oorlogsmonument zijn beeldbepalend ingeplant in een ovaal plantsoentje met een lage ijzeren omheining. Het ijzeren hekwerk zou vervaardigd zijn door smid René Christiaan, wonende op het Dorp, die ook het gelijkaardig ijzerwerk voor de muziekkiosk leverde.



De bestrating werd vernieuwd bij de dorpskernvernieuwing in 2004. Vandaag ligt het Dorpsplein van Bassevelde er wondermooi bij, zoals meer dan een eeuw geleden, maar dan prachtig aangepast aan de huidige, moderne tijd.

De ezels van Bassevelde

Tot aan de eerste wereldoorlog kende Bassevelde heel wat graanmolens. Het graan werd ter plaatse gemalen en moest natuurlijk verkocht worden.



Daarom trokken de Basseveldenaren met hun graan naar Gent. Daar werd de beste prijs bedongen. Alle boeren vervoerden hun graan met paard en kar, maar die van Bassevelde deden dat met ezels. Ze werden dan ook onthaald met de uitroep “De ezels van Bassevelde zijn daar!”. En zo kregen ze de roepnaam “De Ezels van Bassevelde” Na enige tijd geraakte deze roepnaam volop bekend.

De spotnaam geraakte in verval tot enkele dynamische inwoners op het idee kwamen om er iets mee te doen. Voortaan kent Bassevelde om de vier jaar een “Ezelstoet”. De volgende uitgave is voorzien in september 2021.

De natuur in Bassevelde

In Bassevelde is er nog plaats in overvloed voor de natuur, de landbouw en alle facetten van het landelijk leven. Het dorp ligt in het Meetjeslands krekengebied. Dat is een streek in het uiterste noorden van de provincie Oost-Vlaanderen, tegen de Nederlandse grens.

Het krekengebied ligt ook verspreid over de gemeenten Sint-Laureins en Assenede, waar Bassevelde bij hoort. De streek is populair onder fietsers door de weidse vergezichten en de grote waterplassen. Deze krekten zijn restanten van vroegere, grote overstromingen.



Het Meetjesland wordt doorsneden door het Leopoldkanaal dat werd aangelegd voor de afwatering van het gebied, nadat Nederland – in 1830- na het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid de afvoer van water naar de Westerschelde had afgesloten.

Deze unieke wandeltocht (gratis voor de B.M.W.-leden is een absolute aanrader voor al wie een stukje natuur gekoppeld aan historie en geschiedenis weet te waarderen. Een aanrader !

Denis Vermeire, november 2019

Exclusief voor leden van de Brugse Metten Wandelclub
Hier uw wandelbon. Afgeven aan de inschrijvingstafel. Je wandelt gratis

GRATIS WANDEL BON

GELDIG OP ZONDAG 3 NOVEMBER 2019

"Herfst-tocht"

DE TREKVOGELS BOEKHOUTE

START: PAROCHIEZAAL, NIEUWE BOEKHOUTESTRAAT BASSEVELDE

! KLEEF HIER JE NAAMETIKET !

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

Hernieuwen lidmaatschap

Vanaf 1 januari 2020 telt alléén je nieuwe lidkaart 2020.

Je zal geen ledenkorting meer ontvangen met je huidige lidkaart van 2019.

Ook je verzekering en andere voordelen vervallen op 1-1-2020.

Om tijdig in orde te zijn met de vernieuwing van je lidmaatschap voor 2020, organiseren wij dus reeds op **zaterdag 16 november** onze jaarlijkse ledendag.

Enkele van de vele voordelen



Talrijke voordelen van je lidmaatschap bij B.M.W.

- Verzekering tijdens elke tocht, ook tijdens de verplaatsing.
- Terugbetalen lidgeld mutualiteit
- Elke maand gratis wandeltocht
- Clubinfo 'Wandelnieuws'
- Wijnactie volgens aantal tochten
- Jaarlijks ledenfeest
- Tijdschrift 'Walking Magazine'
- Korting wandelboek 'Walking'

De ledendag wordt weer een gezellige bedoening. Alle bestuursleden zijn aanwezig om de nodige formaliteiten voor het wandeljaar 2020 voor je te regelen.

Wij trakteren met koffie, een pintje of een frisdrank in de bar van de petanqueclub.

Tot dan, op zaterdag 16 november tussen 9 en 12.

Plaats van afspraak : Boogschutterslaan Sint-Kruis, zoals vorige jaren

Gelukkige verjaardag.

November is de donkere herfstmaand . Maar voor zestien B.M.W.-leden is het een feestmaand, want in november blazen ze de verjaardagskaarsjes ut. Lees met ons mee wie in november feest mag vieren.

Het begint al op Allerheiligen. Op die tweede november is **Barbara De Lille** jarig. Op zondag 4 november viert **Stefan De Gruyter** zijn verjaardag en twee dagen nadien komt **Mieke Haverhals** aan de beurt. Diezelfde woensdag 6 november is het feest in Diest. Ten huize van **Mieke Geyskens** staat de champagne koud want de dame des huizes viert haar verjaardag. Op de 10^{de} november is iedereen welkom bij **Johan Velghe**. Hij is jarig ! En op de wapenstilstanddag 11 november vieren we het dubbel verjaardagsfeest van **Jarne en Jasper Vandierendonck**. En dat zal dubbel zo straf gevierd worden natuurlijk. Donderdag 14 november is de verjaardag van **Annie Cuvelier** én van **Yvan Willaert**. Weer twee jarigen in één klap ! De laatste jarige in de eerste helft van november is **Rita Monbaliu**. Op die vrijdag de 15^{de} november zet zij alvast het weekend feestelijk in. Daar mag je zeker van zijn !



'K ZAG TWEE BEREN

Je bent niet de enige die ooit met een teddybeer naar bed ging ! Bijna ieder kind, vandaag jong of minder jong, had zo'n teddy als kameraadje. Je kon er 'alles' tegen vertellen en als 't licht in de slaapkamer uitging bracht je beer 'n zalig gevoel van veiligheid. Teddyberen bestaan in talrijke uitvoeringen. De ene is al meer versleten dan de andere. Sommigen gaan als invalide door het leven. Ze ontbreken een oog of een been. Maar één ding hebben ze gemeen: Ze ademen nostalgie !

De geschiedenis van de Teddybeer gaat terug tot omstreeks 1900. Er doen diverse verhalen omtrent de geboorte van de Teddybeer de ronde. Volgens sommigen zou de Teddybeer zijn naam te danken hebben aan Theodore Roosevelt, de president van de Verenigde Staten.

In 1902 ging Teddy –zoals hij door vrienden werd genoemd– op jacht. Zonder succes ! Andere jagers wilden hem helpen door een jong kwetsbaar beertje te vangen en aan een boom vast te knopen. Roosevelt weigerde echter het dier in gevangenschap af te schieten aangezien het arme beest zichzelf niet kon verweren. Wellicht is dat een pure legende. In 1892 maakte de Duitse Margareta Steff reeds peelhoedberen die op een beurs in Leipzig werden gekocht door een Amerikaanse zakenman. Hij commercialiseerde de teddybeer.

De tweede helft van november -ook slachtmaand genoemd- telt onze club nog zes jarigen. De 18^{de} viert **Bart Denduyver** z'n verjaardag en 's anderendaags is het de beurt aan **Dorinda Debruyne** en **Dorine Massenhove**. Alweer twee feesten op één dag ! Op 21 november is het in Assebroek te doen. Bij **Elise Swimberge** kennen ze wat van feesten. Daar zal er menig flesje gekraakt worden ! De laatste jarigen van de maand heten **Ilse Coopman** en **Els Achtergaele**. Zij vieren op 23 november. Iedereen daarheen ! De Bokma staat koud zouden ze in Holland zeggen. Proficiat aan alle jarige B .M.W.-leden en vooral doe zo voort !

Aangename kennismaking !

Het bestuur van je wandelclub heeft een vernieuwing doorgemaakt. We laten je kennismaken met de bestuursleden. Zij staan tot je dienst en maken er serieus werk van om de B.M.W. nieuwe impulsen te geven. Je hoort er nog van !

Hedwig De Soete

“Van een Brugse Meetjeslander”. Het zou de titel van ‘n boek kunnen zijn. Maar bij Hedwig De Soete is het realiteit. Hedwig is namelijk in Eeklo geboren. Als kleine dreumes verhuisde hij met het ouderlijke gezin De Soete naar Brugge waar hij na een paar verhuizingen in de binnenstad al heel vlug ingeburgerd was. Zijn Vlaams bewustzijn heeft hij met de paplepel van thuis uit meegekregen. Die ideologie blijft als ‘n zwart-gele draad door zijn hele z’n leven lopen. Ruim 15 jaar werkte hij als tarificateur voor een apothekersvereniging om dan naar het OCMW in Brugge over te stappen. Meer dan 35 jaar was hij er op de personeelsdienst actief. De organisatie van de vele schriftelijke examens binnen het OCMW was een van z’n taken. Soms nam zo’n kwalificatieproef een hele zaterdag in beslag. Hij deed het met volle overgave en met kennis van zaken. Na zijn opruststelling was hij ook nog vrijwilliger in de fitnessruimte van het OCMW-personeel.

Hedwig De Soete is geen onbekende in het Brugse en Vlaamse verenigingsleven. Hij is lid van het Brugse 11-Juli Komitee



Als lid van de Alg. Vergadering van de “Int. Gulden Sporen Marathon van Vlaanderen” was hij twintig jaar in Kortrijk verantwoordelijk voor de start van deze jaarlijkse sportwedstrijd. Al die tijd was hij lid van de Algemene Vergadering van de vzw Gulden Sporen Marathon.

Via de marathon komt hij bij de B.M.W. terecht. Hij is elke wandeltocht actief als vrijwilliger. De uitbating in de startzaal kent voor hem geen geheim. De bediening aan de bar, de werking van koffiepercolators, de verkoop van drankbonnen, het installeren van de geluidsinstallatie of andere taken pakt hij probleemloos aan. Efficiënt en zonder luide praat of groot lawaai. Wie Hedwig iets toevertrouwd weet dat het in goede handen is. Ook bij andere organisatoren is Hedwig De Soete gekend. Zolang “De Ronde van Vlaanderen” in Brugge startte was hij er vrijwilliger van dienst. Jaarlijks is hij op het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op de Burg.

Op sociaal en cultureel vlak kan er altijd op vrijwilliger Hedwig gerekend worden. Hij is penningmeester in het centrum Van Volden en als actief lid van de Confrerie van O.L.V van Blindekens staat hij op 15 augustus mee in voor de uitgang van deze eeuwenoude processie.

Hedwig De Soete is het prototype van een échte vrijwilliger. Bij de B.M.W. gaat hij er voor, zonder drang naar enig financieel voordeel. Zoals het een échte vrijwilliger past.

Denis Vermeire, november 2019

Al stappend 2020 tegemoet

Het wordt een drukke periode voor de B.M.W.-leden.

Om het allemaal een beetje overzichtelijk te houden :

**Zondag 3 november : Gratis “Herfsttocht”
in Bassevelde**

Zaterdag 16 november : Ledendag in Sint-Kruis

**Zondag 22 december : Gratis “Putjewintertocht”
in Ruiselede**

Zaterdag 25 januari '20 : Ledenfeest in Assebroek



Tot volgende “Wandelnieuws”.
Met vriendelijke wandelgroeten, namens het bestuur.

Denis

2019 NOVEMBER 2019 NR 19-10