



2019 AUGUSTUS NR 19-7

GRATIS WANDELEN TIJDENS 'T VERLOF !

Ook tijdens de congé wordt er gewandeld. En waarom niet ? In augustus is er weer een gratis wandeltocht voor de B.M.W.-leden. Dus zijn we hier met wat info en een nieuwe "Wandelnieuws".

In deze uitgave worden de jarigen vermeld en maak je ook kennis met een nieuw bestuurslid. Er is 'n stukje over het geheimzinnige Bulskampveld waar de komende gratis wandeltocht plaats heeft.

Dus heel wat leesplezier in deze augustusuitgave van je clubblad !

Wij zijn op donderdag 15 augustus -of half oogst zoals ze zeggen- te gast bij een van de oudste clubs uit de Vlaamse wandelsport : Wandelclub Beernem.

De club kiest de Beernemse bossen als decor voor deze traditionele wandeltocht.

Het traject brengt de deelnemers midden de natuur, door het meest uitgestrekte groengebied van Vlaanderen ! Grootgrondbezitters uit vorige eeuwen maakten hun bossen verboden grond voor de gewone mensen. Deze 'deftige' heren leefden van de houtopbrengst uit hun domein. Ze lieten lijnrechte dreven aanleggen en vonden hun pleziertjes in de jacht. Vandaag zijn hun bossen vrij toegankelijk voor iedereen.

Dus afspraak in Hertsberge voor 4, 6, 11, 15, 21 of 25 km. Start van 7.30 u tot 15 u.

Exclusief voor leden van de Brugse Metten Wandelclub

Hier uw wandelbon. Afgeven aan de inschrijvingstafel. Je wandelt gratis

~~GRATIS WANDEL BON~~

~~GELDIG OP DONDERDAG 15 AUGUSTUS 2019~~

~~"Bulskampveldtocht"~~

~~WANDELCLUB BEERNEM VZW~~

~~START: CENTRUM BUKSCAMPVELD, WINGENSTRAAT 2 HERTSBERGE~~

~~! KLEEF HIER JE NAAMETIKET !~~

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

Gelukkige verjaardag.

Ook in augustus worden bij de Brugse Metten Wandelclub heel wat verjaardagen gevierd. De feestelijkheden beginnen op vrijdag 2 augustus met de verjaardag van **Lutgarde Otte**. 's Anderendaags, op 3 augustus knallen de champagnekurken ten huize van **Ingrid Beuselinck**. Zondag 4 augustus wordt een drukke dag voor de feestneuzen van de B.M.W. Dan vieren onze clubleden **Rony Vermeersch** en **Herman Vandenbussche** hun verjaardag. Allen daarheen !

Op 6 augustus doet **Dany Knokaert** er een jaartje bij en op 8 augustus is het de beurt aan **Daniël Degreef**. Wandelaar van het eerste uur **Leo Vande Zande** viert op de 9^{de} augustus zijn verjaardag en 's anderendaags komt **Francine Lecomte** aan de beurt. Op maandag 12 augustus is iedereen welkom op Assebroek waar bestuurslid **Hans Van Roye** trakteert ter gelegenheid van z'n verjaardag. Vandaar is het maar een klein stapje naar Sint-Kruis. **Hubert Langenbick** zet er op dezelfde dag de bloemetjes buiten, ook ter gelegenheid van z'n verjaardag.

Ook bij **Anne-Marie Baert** valt er wat te vieren, want zij is jarig op 13 augustus ! Die zelfde dag mag ook **Bo Vandewalle** feestkonijn spelen. Je verjaart immers maar één keer op een jaar hé ! Tot zover de eerste helft van de maand augustus



“De weginge”

Ja, waar is de tijd dat we op een veel te klein weegschaaltje werden gezet. Helemaal in ons blootje ! Ze zouden het nu eens met je moeten doen !

We werden gewogen en gemeten, getest en gekeurd en meestal goed bevonden. Voor de mama's een spannend moment maar voor ons, kleine mensjes een heel vervelend gebeuren dat meestal gepaard ging met een hevige bleitserenade.

“De weginge” is in Brugge ontstaan kort voor de eerste wereldoorlog. Meestal de meer begoede vrouwen -of hun kindermeiden- kwamen er op af. Bij het ‘werkvolk’ was de kindersterfte heel hoog. Bijna twintig op honderd peuters werden niet eens één jaar oud. Later werd “de weginge” algemeen ingevoerd. Dit tot glorie en welzijn van de gehele peuterbevolking.

We zetten de tweede helft van augustus of de oogstmaand in met de feestelijkheden ter ere van **Mia Misseeuw** en **Dany Demets**. Zij vieren op maandag de 19^{de} hun verjaardag. 's Anderendaags, dinsdag de 20^{ste} is het alweer twee keer vieren met de verjaardagen van **Nicole Serry** en **Anne-Marie Depréz**.

Maar ook aan de feestmaanden komt een einde. **Freddy Huys** en **Willy Staelens** sluiten de verjaardagen in augustus af op maandag 26 augustus.

Proficiat aan alle gelukkigen en doe d'er maar nog 'n jaartje -en meer- bij !

BULSKAMPVELDTOCHT - HERTSBERGE

DONDERDAG 15 AUGUSTUS – ZAAL BULSCAMPVELD, HERTSBERGE

“BULSKAMP, EEN DOMEIN VOL GEHEIMEN EN INTRIGES”

Ik vraag mij af : Hoe komen enkele rijke families aan zoveel gronden en domeinen ? Het antwoord is heel eenvoudig : Door de Franse republikeinen. Napoleon had het in 1798 voor 't zeggen. De Fransen verklaren alle goederen en gronden van kloosters en abdijen als “Nationaal Goed”. Ze verkopen publiek vele kerken en kloostergronden. Zo wordt de belangrijkste kerk in Brugge, de Sint-Donaaskerk op de Burg gewoon verkocht en afgebroken. Vele kloosters verdwijnen en abdijen worden gesloten.

Bossen en gronden te koop

Voor belachelijke bedragen worden grote stukken grond verkocht. Het Bulskampveld is er zo een deel van. Gewone burgers durfden niet kopen, want het werd als een grote zonde aanzien om op kerkelijke goederen of domeinen te bieden voor aankoop. Sommige Gentse, Brusselse en ook Brugse families waren er als de kippen bij om toch wat gronden te verwerven. Hun christelijke gemoed werd dan maar gesust door het bouwen van wat godshuizen, het schenken van een of meer kerkelijke glasramen, het verdelen van broden aan de armen achteraan in de kerk en andere goede daden. We ontmoeten onder de nieuwe rijke grootgrondbezitters namen als Lippens, Malfait, Van Outryve, Devrière, en anderen. Enkelen onder hen kregen in de loop van de 19^{de} eeuw nog een adellijke titel cadeau. Hadden onze voorouders toen voor een paar honderd frank gekocht, dan waren wij nu ook kasteelheren. Zo eenvoudig is dat !

Familie De Vrière, waarom in de adelstand ?

Op 9 november 1857 wordt Etienne De Vrière geboren. In 1861 wordt de familie in de adelstand verheven en in 1870 krijgt Etienne -op z'n twaalfde !- de titel van ridder. Je kan je afvragen : Waarom wordt een familie in de adelstand verheven ? Waarom wordt een jongentje van amper twaalf jaar tot ridder geslagen ? Het antwoord moeten we zoeken bij Leopold II, de koning met de lange witte baard. Het verhaal houdt al meer dan een eeuw stand dat de oude de Vrière niet de natuurlijke vader van z'n zoon Etienne is maar dat het kind geboren werd uit een relatie van zijn moeder, Leonie Mulle de Terschueren, met Koning Leopold II. Dus 't ene plezier was ook in die tijd al 't andere waard en heel de familie de Vrière werd prompt in de adelstand verheven.

Etienne de Vrière kijkt naar de toekomst

De moeder van Etienne de Vrière is inmiddels weduwe geworden maar ze laat er geen gras over groeien. In 1878 laat ze in Beernem haar kasteel Bloemendaele bouwen. De bouwmeester is Louis De la Censerie, toevallig een van de architecten van Leopold II. Ridder Etienne de Vrière zoekt zich een bruid en trouwt met barones Adelaïde van Reynegom de Buzet die in 1900 overleed. Na tien jaar hertrouwt hij met Anaise Otto de Mentock. Zij overlijdt in 1924. Hij huwt een derde maal, in 1926, met Marguerite Ysebrant de Landock, die hem overleeft.

Uit zijn eerste huwelijk werden drie dochters geboren. De jongste, Isabelle, werd karmelietes. De tweede dochter Agnès trouwde met Pierre Kervyn de Marcke ten Driessche, die later voorzitter werd van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. De oudste, Maria, trouwde met ridder André van Outryve d'Ydewalle, die later zijn schoonvader, Etienne de Vrière opvolgde als burgemeester van Beernem. De zoon van André, Hubert van Outryve d'Ydewalle was de eerste echtgenoot van Gravin d'Hespel uit domein Driekoningen. Hubert volgde zijn vader op als burgemeester van Beernem. Zo ging dat in die tijd. Hij stierf in de tweede wereldoorlog.

Etienne de Vrière, zijn wil is wet

Burgemeester de Vrière had een on-mo-ge-lijk karakter ! Hij was ‘n dictator van het grootste allooi. Zo kwam hij eens op het perron van het station in Beernem. De stationsklok wees één minuut over acht. De trein was juist vertrokken. Maar op de Vrière’s horloge was het een vóór acht ! Hij dreigde de stationschef te laten ontslaan als de trein niet terug kwam. En zo geschiedde : De trein stopte in Aalter en kwam dan doodleuk héél het traject achteruit gepuift tot in Beernem om de Heer ridder-burgemeester-senator en provincieraadslid Etienne de Vrière te laten opstappen.

Wellichte erfde de Vrière zijn sterke potentie van z’n natuurlijke vader. Het was immers alom gekend dat de burgemeester op z’n kasteel het begrip ‘dienst-meisje’ erg letterlijk nam. Was er eens een ‘accidentje’ dan werd voor het zwangere dienstmeisje een bruidegom gezocht. Ze kreeg twintig frank mee als bruidsschat en de Vrière werd peter van de eerstgeborene ! Dus wie de burgemeester als peter had en de oudste van het gezin was werd in Beernem “een kind van twintig frank” genoemd.



Amélia De Munck was ooit dienstster op het kasteel en geraakte ‘in de problemen’. Ze huwde met de stalknecht Henri Hoste. Haar zoon Hector werd veldwachter en haar jongste zoon Théofiel Hoste werkte op het kasteel als de Vrière’s privé secretaris. Het is trouwens die familie Hoste die in problemen kwam bij de beruchte moorden van Beernem. Hector Hoste en Etienne Schepens kregen toen elk 20 dwangarbeid voor de moord op Hector De Zutter.

Een lijk in Bulskampveld, begin van ‘de moorden’

Het is in Buskampveld dat de beruchte zaak van de moorden van Beernem begon. Op 2 september 1915 vond men er het verstopte lichaam van baron Henri d’Udekem d’Acoz. Vermoord. De burgemeester en de garde werden erbij geroepen.

de Vrière, die toen burgemeester van Beernem was kwam regelmatig op het kasteel bij de d’Udekem’s waar hij sterk bevriend was met de barones. Hij kende de baron en toch liet hij noteren “*Gevonden: onbekend lichaam van het mannelijk geslacht*”. Het lijk van de baron werd door toedoen van de burgemeester in een zinken én in een houten kist gelegd en verzegeld met ijzeren banden. Het werd voorlopig bewaard in de familiekapel van de Vrière. In latere jaren volgden in die zaak nog zeven moorden, plus enkele boeken en een tv-feuilleton “De bossen van Vlaanderen”.

Als je een tiental jaren geleden in Beernemse volkscafés nog maar durfde over “de moorden” te spreken viel het plafond letterlijk naar beneden !

de Vrière was een burgemeester die zijn dorpsgenoten behandelde als zijn lijfeigenen. Hij stierf op 8 november 1936.

Denis Vermeire, juli 2019

Aangename kennismaking !

Het bestuur van je wandelclub heeft een vernieuwing en verjonging doorgemaakt. We laten je kennis maken met de bestuursleden. Zij staan tot je dienst en maken er serieus werk van om de B.M.W. nieuwe impulsen te geven. Je hoort er nog van !



Rita De Soete

Het feestgedruis van de bevrijding na de tweede wereldoorlog was al een heel tijdje verstild, maar in hartje Brugge, op Sint-Anna, was er geen houden aan !

Die 15^{de} januari vierde het gezin De Soete de geboorte van een flinke dochter.

Al vlug bleek dat Rita van aanpakken wist. Haar eerste job vond ze in het babysitten bij het gezin Reckelbus waar ze de handen vol kreeg als oppas van Jan Reckelbus en de andere kinderen.

Rita had een druk bestaan, maar er bleef altijd wat tijd over voor haar hobby's zoals koken, tuinieren of gewoon met van alles bezig zijn.

Op 'n dag ontdekte ze het plezier en de vrijheid van het wandelen. Eerst in haar eentje, gewoon op stap in de natuur. Het wandelen langs uitgestippelde trajecten viel ook best mee, maar aan aansluiten bij een club had ze niet direct behoefte. Aansluiten bij een club brengt alleen maar verplichtingen mee dacht Rita.

Het contact met de familie Reckelbus en hun vele vrienden was nooit helemaal weg geweest en zo kende Rita ook Rudy, Hilde en natuurlijk Aagje.

Zij vertelden haar over de voordelen om lid te zijn van de Brugse Metten Wandelclub en dat viel in goeie oren ! Rita kocht een lidkaart en leerde beter de club kennen.

Zij ging in op de vraag om een handje toe te steken in de bar en zo was Rita, zonder dat ze het goed wist een vaste waarde in het B.M.W.-cateringteam.

De veranderingen en uitbreidingen van het bestuur waren voor voorzitter Aagje het uitgelezen moment om Rita te vragen om de bestuursploeg te vervoegen. En ja, vandaag vormt Rita De Soete samen met Mieke Quintens een perfecte tandem.

De contacten en de sfeer op de wandeltochten spreken Rita erg aan. Op de bestuursvergaderingen wordt alles voorbereid. Voor de tocht staan er heel wat boodschappen op het programma en daags voordien moeten zalen worden klaargezet en allerlei voorbereidingen getroffen. De dag van het evenement valt alles tenslotte in z'n plooi. Dàt is het 'geestige' aan heel de onderneming lacht Rita.

En de toekomst : Hopelijk geraken we telkens aan genoeg gemotiveerde mensen om elke wandeltocht in een goeie sfeer te doen verlopen. De wandelsport verdient het ! Aan het enthousiasme van Rita De Soete zal het zeker niet liggen !

Denis Vermeire, juli 2019

En volgende maand is er

DE ARSBROUC-TOCHT

**Op zaterdag 21 september is er voor de 37^{ste} keer de bekende
Arsbrouc-wandeltocht in Assebroek.**

Wellicht is dat een van de mooiste wandelingen in de streek.

Meer interessante info over deze unieke tocht én een gratis wandelbon in het
septembernummer van Wandelnieuws.

Ook aan de Arsbrouc-tocht neemt u gratis deel.

**Na de afstempeling op de Arsbrouc-wandeltocht
worden de geschenken uitgedeeld van de actie
“Drie van de Vier”.**

Vergeet je spaarkaart niet !

Tot volgende “Wandelnieuws”.
Met vriendelijke wandelgroeten, namens het bestuur.

 Denis

WANDELNIEUWS 2019 - 7 – AUGUSTUS 2019