



BRUGSE
METTEN
WANDEL
CLUB

2019 DECEMBER 2019 NR 19-11

ZILVEREN “PUTJE WINTERTOCHT” NATUURWANDELING IN DOOMKERKE

Het is al voor de vijftiengste keer dat de Wandelsportvereniging “De Molenstappers” uit Ruiselede de “Putje Wintertocht” organiseert. De deelnemers zullen het geweten hebben, want er worden aangename verrassingen voorzien langs het prachtige natuur-traject.

We maken afspraak op zondag 22 december, tussen 8 en 15 uur in de Parochiale Feestzaal in de Brandstraat in Doomkerke. Er is ruime keuze uit afstanden van 4, 6, 9, 12, 15, 20 of 25 km. Inschrijven: € 1,50 voor leden en € 2 voor niet-leden. B.M.W.-leden wandelen alweer gratis, met de wandelbon uit dit Wandelnieuws.

Bossen, dreven, kerkwegels, landerijen en prachtige natuurgebieden worden voor je voeten geschoven. Je passeert door de Gemeentebossen en ontdekt langs rustige oude kerkwegels de Predikherenbossen, de Vorte bossen en 't Disveldpark. Aan de rand van het Bulskampveld, wandel je langs de Brandstraat. Daar bevindt zich het Kasteel De Roo. We vertellen je meer over de geschiedenis van dat kasteeltje en z'n bouwheren, dat verscholen ligt in de natuur.



De familie De Roo, eeuwenoud en van hoog aanzien

De familie **De Roo** vindt haar oorsprong bij **Guillielmus De Roo** uit Kanegem (°1372 - †1435), Hij was koopman en stond ingeschreven als poorter.

Guillielmus De Roo had al een status bereikt die toeliet dat hij in de veertiende eeuw sporen naliet, hetgeen veronderstelt dat hij een belastbare eigendom had of een publieke functie uitoefende. Nakomelingen weken uit naar vele landen waaronder Nederland, Frankrijk, Portugal, de V.S. en Canada. Bovendien dragen heel wat personen de naam De Roo, zonder tot deze familie te behoren.

De eerste generaties nakomelingen van Guillielmus De Roo leefden in Kanegem. In de zesde generatie vormden zich twee takken. Eén tak is uitgestorven.

De tweede tak, afstammelingen van *Joorys De Roo* (Kanegem °1545- †1610), verspreidde zich in de 17de tot 19de eeuw in West-Vlaanderen, meer bepaald in Ruiselede, Tielt en Brugge. Opeenvolgende generaties telden mannen met hoogstaande beroepen zoals griffier, notaris en rechter of bekleedden belangrijke politieke functies.

De familie De Roo was grootgrondbezitter in en rond Doomkerke en vervulde een sociale rol. In de 19^{de} en 20^{ste} eeuw bekleedden meerdere familieleden De Roo belangrijke functies.

Onder hen, Charles Joseph De Roo, gehuwd met Thérèse Gilliodts. In 1830 was hij lid van het Nationaal Congres en betrokken bij de stichting van België. Hij was volksvertegenwoordiger en rechter bij de Rechtbank van Eerste aanleg in Brugge. Hij werd in de adelstand verheven.

Het kasteel De Roo, van landgoed tot Bed & Breakfast

Charles Joseph De Roo was ook grootgrondbezitter in Doomkerke. Hij bezat talrijke huizen en tientallen hectaren grond, vooral langsheen de Brandstraat.

Zijn zoon Alphonse De Roo en zijn echtgenote Jeanne Marie Van Wambeke bouwden in 1866 het kasteel. Oorspronkelijk werd een statig landhuis tegen een reeds bestaande hoeve aangebouwd. Een jaar later werd het nieuwe oostelijke gedeelte omgebouwd tot een heus kasteel met de huidige twee hoektorens. Er werd ook een koetshuis bijgebouwd.

De bakstenen voor de bouw van het kasteel zouden, net zoals bij vele andere woningen langs de Brandstraat in Doomkerke, gebouwd zijn met lokale, in een veldoven gebakken stenen afkomstig van kleigrond gewonnen uit een perceel achter de pastorie van Doomkerke.

Gedurende de komende 75 jaar werd het gebouw meerdere keren gesplitst in twee woningen en nadien terug samengevoegd. Oorspronkelijk diende het kasteel als zomerverblijf voor twee families. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijven in het kasteel Duitse soldaten. In 1931 zouden erf en kasteeldomein definitief opgesplitst worden naar analogie met de huidige straatnummers. Allerlei bomen en heesters werden aangeplant. Er was ook een bovengrondse ijskelder of belvédère in veldsteen, waarvan het gewelf het jaartal 1868 draagt. Het kasteel De Roo had ook een klok op het dak, die oorspronkelijk alleen klepte bij theetijd, tenminste als de eigenaar thuis was.



Na de dood van Alphonse De Roo in 1905 werd zijn zoon Armand eigenaar van het landhuis. In zijn functie van voorzitter van de C.O.O. in Schaarbeek leerde hij op late leeftijd Clémence Jans kennen, met wie hij -op 71 jarige leeftijd- in 1932 huwde.

Ook de weduwe de Roo omschreef haar kasteeltje overigens nog als “maison de campagne”.

Bij testament schonk zij het kasteel in 1951 aan parochiepastoor Magherman. Hij verkocht het aan de Gentse oogarts Raoul Coffyn, die het gebruikte als zomer- en weekendverblijf. Sinds 2014 baat zoon Dominique Coffyn en z'n echtgenote er Bed & Breakfast 't Haantje uit.

Ruiselede en de familie De Roo vandaag

De familie De Roo vervult nu nog een belangrijke rol in Ruiselede. Greet De Roo (°1960) is een nazaat van de oude familie De Roo. Sinds 2007 is zij burgemeester van Ruiselede. Ze behaalde bij de laatste verkiezing 1.360 voorkeurstemmen op de christelijk geïnspireerde lijst RKD dat staat voor Ruiselede, Kruiskerke, Doomkerke.

Denis Vermeire, december 2019

Exclusief voor leden van de Brugse Metten Wandelclub
Hier uw wandelbon. Afgeven aan de inschrijvingstafel. Je wandelt gratis

GRATIS WANDEL BON

GELDIG OP ZONDAG 22 DECEMBER 2019

“Putje Wintertocht”

DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE

START: PAROCHIALE FEESTZAAL, BRANDSTRAAT DOOMKERKE

! KLEEF HIER JE NAAMETIKET !

(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB)

**Breng de stempelbrieven binnen voor maandag
6 januari 2020**

Ofwel bij Hilde in Rozendal 80 in Brugge of bij Aagje in de Beaupréstraat 50 in Sint-Kruis.

Vergeet niet te vermelden wat u juist verkiest:

- Witte wijn
- Rode wijn
- Bio-appelsap van Steffi-fruit

Gelukkige verjaardag.

December is de cadeaumaand bij uitstek . Voor elf B.M.W.-leden is het zelfs een super-cadeaumaand, want dan blazen ze ook nog eens de verjaardagkaarsjes uit. Lees met ons mee voor wie de maand december extra feestelijk is.

De eerste jarige is ons laatste nieuwe lid, **Heidi Verpoest**. Zij blaast de kaars uit op 9 december. Op woensdag 11 december wordt het feesten geblazen in de stationsbuurt van Brugge. Want die dag is **Maggy Onckelinx** jarig. En ik ben er zeer zéker van dat er die dag meer dan één fles sprankelende champagne de revue zal passeren ! Op 13 december is het dan de beurt aan **Martine Seynaeve** om een grote feestneus op te zetten. En 's anderendaags, op zaterdag de 14^{de} van wintermaand komt **Gerard Cappelle** aan de beurt om de spreekwoordelijke bloemetjes buiten te zetten. Allen daarheen !

Van Sinte-klooi en Santa-claus

De laatste tijd is het voor de twee 'kinderweldoeners' een strijd om in de gunst van het jonge volkje te geraken. Wapenstilstand is nauwelijks gepasseerd, en sinterklaas is er al. Elk jaar haalt hij wat vroeger z'n paard van stal om rond te tjoolen op de Vlaamse daken. Reclamefolders kondigen kleurrijk aan wat hij zoal zal weggeven. Weggeven zeg je ???



Elk jaar is er grote discussie met Santa-claus. Die goezakkige dikbuik heeft niet eens het statuut van erkend Heilige. Sinds de tweede wereldoorlog is hij in onze contreien ingevoerd, samen met Amerikaanse sigaretten Lucky Strike, chicletten en Coca Cola. Een soort Lucky Luke, maar dan in de winter ! De kerstman rijdt niet op een paard, maar zweeft met een rendier door de lucht. De kerstman klautert niet op daken en daalt niet af in schoorstenen. Zijn dikke buik laat dat niet toe! Maar z'n cadeau's zijn niet goedkoper dan die van zijn collega Sinteklooi. Kwestie van onder mekaar af te spreken zeker ? Die commercie toch !

Inmiddels zijn we reeds een flink stuk in de tweede helft van putje wintermaand. Die dag, op dinsdag 24 december, dus daags voor kerstdag, viert **Liliane Calleeuw** haar verjaardag. We mogen ook **Joël Boussemaere** niet vergeten. Ook hij verjaart diezelfde vooravond van Kerst. Beide B.M.W.- leden zijn net geen kerstkindjes, maar wel twee jarigen in één kerstbol zouden we zeggen ! Kerstdag is ook altijd een beetje een speciale dag, vooral voor **Bart Poppe** die op die feestdag z'n verjaardag viert. 's Anderendaags is het de beurt aan het tweede-kerstdag-kindje **Aagje Verstraete**. Precies een paar uren te laat om als kerstkindje door het leven te gaan. De 27^{ste} viert **Tom Eeckloo** z'n verjaardag en midden de feestdrukte, op zondag 28 december mag **Myriam De Plancke** haar verjaardag vieren. **Freddy Van Eeghem** sluit het jaar af met een dubbel feest, hij mag de kaarsjes uitblazen op 31 december. Proficiat aan alle decemberjarigen en wees attent, decembermaand is ook 'BOB'-maand. En dat geldt ook voor jarigen. Dus ééntje-met-'n-keer en santé !! Tot volgend jaar.

Aangename kennismaking !

Het bestuur van je wandelclub heeft een vernieuwing en verjonging doorgemaakt. We laten je kennis maken met de bestuursleden. Zij staan tot je dienst en maken er serieus werk van om de B.M.W. nieuwe impulsen te geven. Je hoort er nog van !

Chris Lasat

Een gezonde vereniging zorgt regelmatig voor vernieuwing binnen het bestuur. Dat is ook bij de Brugse Metten Wandelclub het geval. Wij zijn dan ook verheugd een nieuw bestuurslid aan je te mogen voorstellen.

Hij is geboren in het gezegende jaar 1958. Je weet wel, het jaar van “Expo ‘58”. Het was het jaar dat de eerste DAF personenauto in de straten verscheen en ook ’t jaar van de aanstelling van Charles De Gaulle als president van Frankrijk. Een andere belangrijke gebeurtenis ? Wel, in dat jaar werd in Oostende Chris Lasat geboren. Wie 1958 zegt en een beetje kan rekenen komt tot de conclusie dat Chris binnenkort met pensioen gaat. Dus ging er bij sommigen een lichtje branden ! Even polsen

Chris is technisch leerkracht en in zijn vrije tijd al een hele poos bezig als actief wandelaar. Rugproblemen hebben hem er toe aangezet om zeker meer te bewegen. Er was keuze uit joggen, fietsen, zwemmen of wandelen. Uiteindelijk werd het een combinatie met z’n grote interesse voor de natuur. Wandelen dus. Zomaar, wandelen zonder doel of bestemming is niet hét ideale tijdverdrijf. Door echter deel te nemen aan een uitgestippelde wandeltocht in de natuur kom je langs plaatsen waar je anders nooit of nimmer zou langs passeren. Elke wandeling is een ontdekking. Er is immers véél meer dan wandelen in zijn woonplaats langs Jabbeekse wegen. Na deelname aan enkele B.M.W.-wandeltochten werd Chris lid van de club wat hem uitermate beviel.

Vanaf volgend jaar komt er wat extra vrije tijd beschikbaar, en dat wil hij niet alleen gezond maar ook nuttig invullen. Chris Lasat werd gevraagd het verslag van de bestuursvergaderingen op zich nemen. Een belangrijke taak binnen de organisatie van het dagelijks bestuur van de club. Misschien kan daar later ook wel een stukje B.M.W.-correspondentie bijkomen.

Alles heeft een reden. Zo wil Chris zijn vrije tijd op een gezellige maar nuttige manier vullen. Mensen dichterbij de wandelsport brengen is zijn doelstelling. Als dat op een aangename, prettige en nuttige manier kan gebeuren is dat zeker graag meegenomen.



Je zal zeker nog regelmatig de naam Chris Lasat horen. Wij wensen hem alvast veel succes toe in de dynamische bestuursploeg van de Brugse Metten Wandelclub !

Denis Vermeire december 2019

UITNODIGING

Het was een geslaagd wandeljaar, en dat gaan we vieren !!!

Na het wandelseizoen 2019 en in het vooruitzicht van het komende jaar 2020 , wordt u uitgenodigd tot het elfde

LEDENFEEST

VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB

Zaterdag 25 januari 2020, om 19u
Zaal "Patria" Kerklaan 37 Assebroek
(straat richting kerk ver-Assebroek)

GRANDIOOS FEESTMENU

Aperitief met knabbelnootjes.



Ossehaas zoveel als je wil
Verskillende groentjes
Vergezeld van knapperige frietjes



Winterdessert.
koffie

Kwaliteitswijnen, betere bieren en frisdranken.

Uitreiking van de wandelwijnspaaractie.
Dia montage over de wandelclub door de jaren heen
Voorstelling wandelprogramma 2020

Deelname (enkel geldig na betaling vóór 17 januari)
Vrijwillige medewerkers : gratis (reserveren verplicht € 6,00 per persoon, met 4 drankbonnen)
Leden BMW : € 20,00 per persoon. Niet leden-sympathisanten : € 25,00 per persoon.
Reservatie door overschrijving vóór 17 januari op BE 53 7775 9587 8453 van Brugse Metten Wandelclub vzw met vermelding naam en aantal personen.

Lidmaatschap nog niet vernieuwd?

**Het lidmaatschap voor 2020 blijft 15 € voor het eerste lid en voor tweede lid (dus 30 € per koppel).
en 10 € per extra gezinslid.**

Wil dan de som van het lidgeld storten met de mededeling naast uw naam (of namen) "lidgeld".

Als je een wandelboek wil dan betaal je **€8** (met vermelding Wandelboek)

Rekeningnummer van de Brugse Metten Wandelclub : BE53 7775 9587 8453

Deze som wordt **integraal terugbetaald** door uw mutualiteit ! **Dus uw lidmaatschap is volledig gratis !**

Wij zorgen voor de formulieren en vullen ze in.

Na ontvangst van het lidgeld brengen wij de lidkaart + het formulier voor terugbetaling door uw mutualiteit +

de nieuwe stempelkaarten voor 2020 in orde. In Brugge brengen we deze persoonlijk, maar de leden buiten Brugge kunnen deze ophalen bij onze ledenverantwoordelijke Hilde (Rozendal 80 in Brugge, na telefonisch contact 050/34 41 39).

Nieuwe lidkaart 2020



De belangrijkste wijziging is dat de lidkaart vanaf 2020 niet meer op gewoon papier afgedrukt wordt, maar een degelijke PVC-lidkaart geworden is. De keuze voor een hardere kaart was al langer een idee maar is versneld geworden door de problemen met de slechte kwaliteit van de huidige lidkaarten. Deze PVC-lidkaart dient 2 jaar gebruikt in plaats van nu elk jaar een nieuwe kaart. Uiteraard zal de kaart voor 2021 pas geldig zijn na betaling van het lidgeld voor 2021. De PVC-kaart is gekleefd op een adresdrager, een lidkaartbrief vergelijkbaar met wat we nu al kennen. Naast de PVC-lidkaart staan alle gegevens waarover we momenteel beschikken. Via de brief wordt aan de leden gevraagd om deze gegevens te controleren en eventuele wijzigingen of aanvullingen aan de club kenbaar te maken.

Hoe zien die PVC-kaarten er uit?

De kaarten hebben de grootte van een gewone bankkaart. Daarop staat het clubnummer, de clubnaam, voor- en familienaam van het lid, het lidnummer en de barcode. Het adres staat niet meer op de lidkaart. Adreswijzigingen moeten nog wel doorgegeven worden aan Hilde, onze ledenverantwoordelijke van de club.

Hoelang is de huidige lidkaart 2019 geldig?

De lidkaart 2019 is geldig tot 31/12/2019! Wie dus volgend jaar in januari met zijn oude lidkaart (2019) gaat wandelen, zal geen ledenkorting meer krijgen. Uiteraard kunnen mensen nog hernieuwen in de loop van januari, februari, maart, ... maar zolang ze niet hernieuwd hebben, worden ze aanzien als niet-lid. Als je vanaf januari dus gaat wandelen met de lidkaart van 2019 zal je de inschrijving betalen als niet-lid. Je zal m.a.w. 2 euro betalen.

Leden betalen vanaf 2020 1,50 euro.

**DUS zo vlug mogelijk het lidmaatschap hernieuwen
is de boodschap!!!!**